

Bijbelstudies over vluchtelingen



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Studie 1: De waterput	4
Verloop	4
Achtergrondinformatie	6
Studie 2: Van Bethlehem naar Egypte	8
Verloop	8
Achtergrondinformatie	10
Studie 3: Ik was een vreemdeling... ..	11
Verloop	11
Achtergrondinformatie	12
Studie 4: Wij zijn vreemdelingen	13
Verloop	13
Achtergrondinformatie	15
Studie 5: Hoe kijkt God naar moslims	17
Verloop	17
Achtergrondinformatie	20
Bijlages	26
Studie 1 - De waterput	26
Bijlage 1: Jezus bij de waterput - schilderij	26
Bijlage 2: De Samaritaanse vrouw - Bijbeltekst	27
Studie 2 - Van Bethlehem naar Egypte	29
Bijlage 3: Geen plaats in Bethlehem - Bijbeltekst	29
Bijlage 4: Vlucht naar Egypte - Bijbeltekst	30
Studie 3 - Ik was een vreemdeling... ..	31
Bijlage 5: Mattheüs 25 - Bijbeltekst	31
Studie 4 - Wij zijn vreemdelingen	33
Bijlage 6: 1 Petrus 2 - Bijbeltekst	33
Bijlage 7: Filippenzen 3	33
Bijlage 8: Hebreeën 11 - Bijbeltekst	33

Voorwoord

Beste jeugdwerker,

In deze bundel kun je vijf Bijbelstudies vinden. De vier eerste Bijbelstudies zijn gericht op jongeren van 15 tot en met 18 jaar, de laatste Bijbelstudie "Hoe kijkt God naar moslims?" is een studie die wat meer in de diepte gaat. Deze studie is eerder geschikt voor 'oudere' jongeren of studenten, vanaf 18+.

De Bijbelstudies voor tieners kunnen ook gegeven worden aan studenten als je ze zelf nog wat uitdiept. Je kunt bij de voorbereiding bijvoorbeeld wat vragen bedenken die aansluiten bij de leefwereld van studenten en iets meer uitdagen. Soms staan er stukjes met extra verdieping om je op weg te helpen.

Het is niet de bedoeling dat je de Bijbelstudies klakkeloos overneemt bij het geven ervan. Voel je vrij om je eigen ideeën en activiteiten erin te verwerken! Onze studies zijn slechts een sjabloon voor je eigen creativiteit. We raden je wel aan om altijd de volledige studie en achtergrondinformatie door te lezen bij de voorbereiding.

Het centrale onderwerp van deze Bijbelstudies is 'vluchtelingen'. We vinden het bij Gave Veste belangrijk om mensen bewust te maken over de waarde van vluchtelingen in Gods plan. De Bijbel staat vol met verhalen over vluchtelingen, zoals Abraham, Isaak, Mozes, David en zelfs Jezus! Ook wij als christenen zijn als vreemdelingen in deze wereld, we zijn hemelburgers.

De vluchteling (en vreemdeling) is onze naaste, en vaak vormen deze mensen een 'rijp' veld dat openstaat voor het evangelie. Het is cruciaal dat we deze mensen niet passeren, maar met liefde ontvangen. Door Jezus' liefde met vluchtelingen te delen, helpen we hen niet alleen zich hier meer thuis te voelen, we werken ook aan zending onder onbereikte volkeren. God heeft ons tenslotte opgedragen met de opdracht om het evangelie te verspreiden onder alle volkeren. De vluchtelingen die nu naar België komen, zijn hier ook deel van!

We wensen je veel plezier en leerzame ervaringen toe!

Gave Veste,

Hildegard Beck & Jelle Rijkeboer

Studie 1: De waterput

Bijbelvers: Johannes 4:1-42

Leeftijdsgroep: 15-18 jaar

Hoofdgedachte: Vluchtelingen/migranten komen vaak tot geloof in België doordat zij de liefde van Jezus ervaren door christenen. Zij zijn onze naasten en we mogen het evangelie met hen delen.

Benodigdheden:

- Beamer of kleurprint
 - Bijbel voor elke deelnemer (of print de teksten uit op voorhand)
-

Verloop

1. Opening

Laat het schilderij van Jezus bij de waterput zien. Vertel nog niet over welk verhaal je het gaat hebben, maar laat de tieners raden welk Bijbelverhaal het schilderij afbeeldt. Stel vragen, hieronder vind je enkele voorbeelden om je op weg te helpen.

- Wat zie je?
- Wie zie je?
- Wat valt je op?
- Vind je het een mooi schilderij?
- Denk je dat de kleuren van de kledij een boodschap hebben?

– Zie bijlage 1 voor het schilderij.

2. Verhaal

Lees samen het verhaal van de Samaritaanse vrouw.

– Zie bijlage 2 voor de Bijbeltekst.

3. Gesprek

Ga in gesprek over het verhaal. Geef ook wat achtergrondinformatie. Je kunt bijvoorbeeld eerst vragen aan de tieners stellen, en vervolgens hun antwoorden aanvullen met extra informatie.

- Waarom hadden de Joden een hekel aan de Samaritanen?
- Bij welke bron speelt het verhaal zich af?

Stel vervolgens vragen die meer in de **diepte** gaan:

- Wie zijn de 'Samaritanen' van onze samenleving? Wie sluiten wij uit? (Probeer zo het gesprek naar het onderwerp vluchtelingen te leiden)
- Denk ook eens na over wie jij zelf vooroordelen hebt. Zijn die vooroordelen terecht?
- Waarom komt de Samaritaanse vrouw tot geloof?
- Welke rol speelt de Samaritaanse vrouw in het verhaal?
- Wat kunnen we leren van Jezus' houding in dit verhaal?
- Welke houding werd er van Jezus verwacht? Waar kun je dat uit afleiden?
- Jezus zegt: "Kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst!" Wat bedoelt Hij daarmee?
- Waar zijn de rijpe velden in onze samenleving?
- Wat bedoelt Jezus met "Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af."? Wie hebben het werk al gedaan, denk je?
- Wat is onze taak als kerk/christen? Welke oogst mogen wij binnenhalen?
- Halen wij sommige oogst soms liever niet binnen?

Probeer ook de verbinding te maken met het verhaal van de **Barmhartige Samaritaan**.

- Ken je nog een Bijbelverhaal waar een Samaritaan in voorkomt?
- Wat is de boodschap van dat verhaal, denk je?
- Zou je die boodschap ook kunnen verbinden met het verhaal van de waterput?
- Wie is jouw naaste?
- Wat deed de Samaritaan precies voor de gewonde man?

De Barmhartige Samaritaan deed in feite niet veel, maar toch redde hij het leven van een naaste in nood. Hij zag de man zelfs nooit meer terug. Zo kan het in de praktijk ook zijn als we werken met vluchtelingen. Een kleine moeite kan een groot verschil maken in het leven van een vluchteling. We hoeven er niet elk moment van de dag voor hen te zijn. We mogen er zijn op een belangrijk moment wanneer ze iemand nodig hebben.

4. Hoofdgedachte

Leid het gesprek naar de hoofdgedachte. Vluchtelingen zijn een 'rijp veld' binnen België, vaak staan ze open voor het christelijke geloof door wat ze hebben meegemaakt. Uit Jezus' vriendelijke houding naar de Samaritanen kunnen we iets leren over hoe wij mogen omgaan met vreemdelingen. Als de kerk ze met warmte ontvangt, zal de oogst groot zijn. Vaak komen mensen waarvan we het niet verwachten, tot bekering!

5. Slot

Rond de studie af door weer het schilderij te laten zien.

- Zou je iets aan het schilderij veranderen, na het verwerken van deze Bijbelstudie? Wat zouden je willen veranderen?
- Sommige stukken van het schilderij zijn donker, en andere juist weer licht. Waarom denk je dat dit zo is?

Achtergrondinformatie

De Samaritanen

Na de terugkeer (538 v.Chr.) uit de Babylonische ballingschap van de inwoners van het Juda deden de Samaritanen een verzoek om de verwoeste tempel in Jeruzalem te helpen herbouwen, dat door de Judeeërs (joden) werd afgewezen.

De Samaritanen bouwden toen een eigen tempel op de berg Gerizim in het heuvelland van Samaria, die volgens de Israëlieten van het zuiden niet 'geldig' was. De Samaritanen erkenden verder alleen de vijf boeken van Mozes (de **Pentateuch**) als gezaghebbend. Door deze dingen beschouwden de Joden de Samaritanen als onrein en heidens.

Rond de tijd van Jezus werden de Samaritanen door de joden nog steeds als tweederangsburgers geminacht en ook zo behandeld.

De Jakobsbron

De vrouw vertelt dat hun voorvader Jakob de put zelf gegraven heeft. Dit is dezelfde Jakob die in Genesis voorkomt. In Gen. 33:18-20 wordt vermeld dat Jakob een stuk grond in de buurt van Sichem kocht, daar zou hij waarschijnlijk de put hebben gegraven.

De eerste vrouwelijke getuige

De Samaritaanse vrouw is de eerste persoon in de Bijbel aan wie Jezus vertelt dat Hij de Messias is. Dit is opmerkelijk, aangezien ze een vrouw is, en in Jezus' tijd de mening van een vrouw niet zo belangrijk was. Zeker een Samaritaanse vrouw zou door geen enkele Jood geloofd worden! Maar Jezus kiest haar uit als eerste vrouwelijke getuige van Zijn ware aard.

Bij Jezus opstanding zijn ook twee vrouwen de eerste getuigen. God lijkt vrouwen te gebruiken als getuige van belangrijke onthullingen over Jezus. Vrouwen worden als een evenwaardige gesprekspartner en getuige aanvaardt door Jezus.

Zoals de Samaritaanse vrouw de eerste getuige is van Jezus' ware aard als Messias, zo zijn wij de eerste personen die over Jezus

kunnen getuigen aan vluchtelingen. Veel vluchtelingen die naar ons land komen, hebben nog niets of weinig gehoord over het evangelie. Vaak komen ze uit een land dat strikt islamitisch is, maar zijn ze teleurgesteld in de Islam door de oorlog en extremistische uitspattingen. Als deze mensen naar Europa komen, zijn ze vaak benieuwd naar het Christendom, juist door hun teleurstelling in de Islam. Het is onze taak om hun eerste aanraking met het Christendom een positieve getuigenis van het evangelie te laten zijn.

Samaritanen vandaag de dag

Wist je dat er vandaag nog altijd Samaritanen leven in Israël? Het Samaritaanse volk was enkele jaren geleden bijna uitgestorven. Maar de hechte gemeenschap groeit weer! Vroeger keken de Joden neer op de Samaritanen, primair omdat Joden niet trouwden met buurvolken, en zij verweten de Samaritanen dit wel te doen. Vandaag de dag zijn de Samaritanen echter zo strikt in de huwelijksbepalingen dat ze bijna ophielden te bestaan. Meer weten? Bekijk dat de documentaire van de Evangelische Omroep op Youtube: Van Nablus naar Ninevé - De Samaritanen

Studie 2: Van Bethlehem naar Egypte

Het is leuk om deze studie in de Adventstijd te houden.

Bijbelvers: Lucas 2:1-7; Mattheüs 2:13-23

Leeftijdsgroep: 15-18 jaar

Hoofdgedachte: Bethlehem en Egypte kun je vergelijken met twee verschillende houdingen die christenen aannemen tegenover vluchtelingen: onverschilligheid en/of angst of gastvrijheid. Jezus was ooit ook een vluchteling.

Benodigheden:

- Beamer en internetverbinding
 - Bijbel voor elke deelnemer (of print de teksten uit op voorhand)
-

Verloop

1. Opening

Je kunt eerst het filmpje van The Bible Project over Lucas 1-2 tonen als inleiding. Er is Nederlandse ondertiteling beschikbaar.

<https://www.youtube.com/watch?v= OLezoUvOEQ>

2. Verhaal 1: Bethlehem

Lees samen de Bijbelpassage.

– *Zie bijlage 3 voor de Bijbeltekst.*

3. Gesprek

Ga in gesprek over het verhaal. Geef ook wat achtergrondinformatie. Je kunt bijvoorbeeld eerst vragen aan de tieners stellen, en vervolgens hun antwoorden aanvullen met extra informatie.

- Hoe lang denk je dat de reis van Nazareth naar Bethlehem duurde? Zoek het eens op met Google Maps. (Geef de tieners de gelegenheid om de wandelroute met hun smartphone uit te zoeken.)
- Welke route zouden ze genomen hebben, denk je? (Door de bergen of langs de Jordaanvallei?)
- Hoe lang zou de reis vandaag duren?

Stel vervolgens vragen die meer in de **diepte** gaan:

- In het Midden-Oosten is en was gastvrijheid heel belangrijk. Hoe komt het dan dat Jozef en Maria hun kind in de kribbe moesten leggen omdat er geen plaats was in de herberg? Was er dan echt geen plaats in Bethlehem, denk je?
- Als er een hoogzwangere vrouw voor jouw deur zou staan, wat zou je dan doen?

4. Verhaal 2: Egypte

Lees samen de Bijbelpassage.

– Zie bijlage 4 voor de Bijbeltekst.

5. Gesprek

Ga in gesprek over het verhaal. Hier zijn wat vragen om je op weg te helpen:

- Waar kunnen Jozef en Maria terecht wanneer ze op de vlucht zijn?
- Hoe lang zijn ze daar gebleven, denk je? (Tot na Herodes' dood, dus waarschijnlijk een paar jaar)
- Welke belangrijke rol speelt Egypte nog meer in de Bijbel?
- Uit dit verhaal weten we dat Jezus ook een vluchteling is geweest. Misschien was hij zelfs 'illegaal' voor een tijdje. Wat doet dat met je?
- In de huidige vluchtelingenstroom zijn ook veel christenen. Vaak vluchten ze omwille van geloofsvervolging, het is niet meer veilig in hun land om christen te zijn. Hoe voelen deze christenen zich in ons land, denk je?

Leg vervolgens de verbinding tussen de twee verhalen:

- Het gezin mocht in Egypte verblijven tot het gevaar geweken was, het land was zeer gastvrij. Welke landen zijn vandaag een beetje als Egypte? (zie achtergrondinformatie)
- Hoe ervaar je het verhaal van Bethlehem na het lezen over Egypte? Welke landen zou je kunnen vergelijken met Bethlehem?
- Laten we iets kleinschaliger gaan. Zou je de houding van jouw kerk eerder vergelijken met die van Bethlehem of Egypte?
- Waarom zijn sommige kerken en christenen niet zo gastvrij naar vluchtelingen, denk je? Waar zijn ze bang voor?

6. Hoofdgedachte

Leid het gesprek naar de hoofdgedachte. Als christen kunnen we verschillende houdingen aannemen tegenover vluchtelingen: eentje die lijkt op die van Bethlehem, of op die van Egypte. Vaak reageren mensen bang of onverschillig op de vluchtelingenstroom. Maar iedere vluchteling is een naaste, geen vijand. (En zelfs als hij je vijand

zou zijn, leert Jezus ons om onze vijanden lief te hebben.) Zelfs Jezus was ooit een vluchteling!

7. Slot

Sluit af met gebed voor vluchtelingen.

Achtergrondinformatie

De reis naar Bethlehem

De route van Nazareth naar Bethlehem betreft 150 à 160 kilometer. Maria en Jozef hebben deze reis waarschijnlijk te voet gemaakt, in het beste geval hadden ze een ezeltje. Van een ezel is geen sprake in de Bijbel, maar het wordt niet uitgesloten. Om deze afstand te voet af te leggen, ben je zeker 35 uur aan het wandelen. Stel je voor dat een hoogzwangere vrouw deze reis moet maken... Waarschijnlijk heeft het koppel niet meer dan acht uur per dag gewandeld. Dan ben je zeker vier of vijf dagen onderweg.

Vandaag zouden Maria en Jozef langs minstens tien controleposten komen, en dat voor een afstand die je met de auto in 2 à 3 uur kunt afleggen. Reizen in Israël is zowel makkelijker als complexer geworden.

Landen die de meeste vluchtelingen opvangen

Turkije	3.5 miljoen
Pakistan	1.4 miljoen
Uganda	1.4 miljoen
Libanon	998,900
Iran	979,400
Duitsland	970,400
Bangladesh	932,200
Soedan	906,600
Ethiopië	889,400
Jordanië	691,000

Cijfers over 2017. Actuele cijfers zijn te vinden in het jaarlijkse rapport van de UNHCR 'Global Trends' dat elk jaar in juni verschijnt.

Studie 3: Ik was een vreemdeling...

Bijbelvers: Mattheüs 25:31-46

Leeftijdsgroep: 15-18 jaar

Hoofdgedachte: Jezus schuilt in iedere naaste. Ook in de vluchtelingen in nood. Jezus zal je zegenen als je je kwetsbare naaste helpt.

Benodigheden:

- Uitgeprinte Bijbeltekst voor iedere deelnemer
 - Kleurtjes: gekleurde pennen, potloden, stiften etc.
-

Verloop

1. Tekst

Lees samen de Bijbeltekst.

– *Zie bijlage 5 voor de Bijbeltekst.*

2. Opdracht

Geef iedere deelnemer een Bijbeltekst en voldoende kleurtjes. Laat ze zelf aan de slag gaan met de tekst. Stel de volgende vragen:

- Welke woorden komen vaak terug?
- Waar vind je tegenstellingen?
- Waar zie je parallellen?

Geef ze even tijd om zelf de Bijbeltekst nog eens door te nemen en er een structuur in te ontdekken. Belangrijke woorden, parallellen etc. kunnen ze aanduiden met de verschillende kleurtjes.

3. Gesprek

Ga in gesprek over het verhaal. Vraag hen wat ze hebben ontdekt in de tekst. Vergelijk en bespreek de vondsten. Stel verder nog vragen over de inhoud.

- In welke vormen verschijnt Jezus allemaal?
- Hongerig, dorstig, naakt... Welke mensen zijn dit?
- Hoe ziet onze samenleving armen, zieken, vreemdelingen en gevangen? Hoe worden deze mensen in de Bijbeltekst genoemd? Welk gevoel krijg je zelf bij deze mensen?
- Hoe reageren de rechtvaardigen in de tekst als Jezus zegt dat zij Hem verzorgd hebben?
- Hoe reageren de onrechtvaardigen?

- Welke groep kwetsbare mensen komt nu vaak in het nieuws? Op welke manier worden zij afgeschilderd?

4. Hoofdgedachte

Werk toe naar de hoofdgedachte. In elke naaste woont een lichtje van Jezus. God houdt van al Zijn schepsels, als je voor hen zorgt en hen helpt, zal Hij je zegenen. Ook mensen die soms minder welkom zijn, zoals vluchtelingen, mag je met liefde ontvangen en helpen. Door er voor hen te zijn, open je niet enkel je hart voor een vluchteling, maar ook voor Jezus. Enkele vragen die je kunt stellen:

- Waarom kijken wij soms liever niet om naar vluchtelingen? Waarom zijn ze soms niet welkom? Is dat Gods bedoeling?
- Ken je vluchtelingen uit de Bijbel? (bv. Abraham, Jakob, Mozes, Jezus, etc)
- Stel jezelf eens de vraag voor wie in jouw buurt je iets kunt doen.

5. Slot

Sluit af met gebed. Neem ook de vluchtelingen en migranten mee in het gebed.

Achtergrondinformatie

Vluchtelingen in de Bijbel

Abraham, Isaak en Naomi moesten allemaal vluchten naar een ander land vanwege hongersnood. (Gen. 12:12) (Gen. 26:1) (Ruth 1:1-2) Jakob vluchtte uit angst voor zijn broer Esau, nadat hij zijn geboorterecht had gestolen. Later in zijn leven moest Jakob opnieuw vluchten, deze keer vanwege hongersnood. (Gen. 42:1-2; 46:1-6)

Mozes was een politieke vluchteling; hij vluchtte nadat hij een Egyptenaar had gedood. Dit had hij gedaan omdat de Egyptenaar een Hebreeër had geslagen. Toen de Farao hiervan hoorde, probeerde hij Mozes terecht te stellen, maar Mozes vluchtte naar Midian. (Ex. 2:11-15)

David moest verschillende keren tijdens zijn leven vluchten voor Saul, die hem wilde doden. (1 Sam. 19-27)

Jezus was ook een vluchteling. Jozef had een droom waarin een engel hem vertelde dat koning Herodes het kindje Jezus wilde doden. Daarop vluchtte hij samen met Maria en Jezus naar Egypte. (Mt. 2:13-15)

Ook zijn de eerste christenen op de vlucht geweest voor christenvervolging. (Hand. 8:1)

Luister eens naar het lied 'Met Open Armen' van schrijvers voor gerechtigheid

Studie 4: Wij zijn vreemdelingen

Bijbelvers: 1 Petrus 2:11-17; Filippenzen 3:17-21

Leeftijdsgroep: 15-18 jaar

Hoofdgedachte: Wij als christenen zijn als vreemdelingen voor de wereld. De wereld waarin we nu leven, is niet de wereld waarvoor we leven. We zijn slecht pelgrims op weg, en kijken uit naar Gods Koninkrijk. Hiermee delen we iets heel belangrijks met vluchtelingen: we zijn allebei vreemdelingen.

Benodigheden: Bijbel voor elke deelnemer (of print de teksten uit op voorhand)

Verloop

1. Opening

Vertel een anekdote of ervaring uit je eigen leven, waarbij je je uitgesloten voelde omdat je christen bent. Veel jongeren zullen een soortgelijke ervaring hebben gehad en zich hierin herkennen. Probeer het kort en enigszins luchtig te houden, de Bijbelstudie is lang genoeg.

2. Tekst: Deel 1

Lees samen 1 Petrus 2. Vers 11-17 is het belangrijkste deel, maar als de groep dit aankan, kun je ook het volledige hoofdstuk lezen.

– Zie bijlage 6 voor de Bijbeltekst.

3. Gesprek

Ga in gesprek over de tekst en stel vragen. Geef ook achtergrondinformatie over de brief.

- Hoe noemt Petrus de christenen in zijn brief? (Vreemdelingen)
- Waarom noemt hij ons zo?
- Wat wil Petrus zeggen met deze brief?
- Aan wie werd de brief geschreven?

4. Tekst: Deel 2

Lees samen de passages uit Filippenzen en Hebreëën.

– Zie bijlage 7 en 8 voor de Bijbelteksten.

5. Gesprek

Ga in gesprek over de teksten. Betrek ook de eerste tekst bij de discussie.

- Wat hebben deze stukjes tekst gemeenschappelijk?
- Weet je wie Filippenzen geschreven heeft?
- Weet je ook wie Hebreëen geschreven heeft?
- Over welke mensen gaat het in Hebr. 11:13-16? Lees even terug en zoek het antwoord.
- Wat is de boodschap van deze passages?
- Wat heeft deze boodschap gemeenschappelijk met 1 Petrus?
- Wat bedoelt Paulus met "Wij hebben ons burgerrecht in de hemel"? Wat betekent dat voor ons in de praktijk?
- Waarom zijn wij als vreemdelingen op aarde?
- Wat is ons vaderland?
- In welke landen zullen christenen zich geen verwelkomde vreemdeling voelen?
- Welke mensen zullen zich ook wel eens vreemdelingen voelen in België? Wat kun jij doen voor deze mensen?
- Wat vind je van de volgende uitspraak: "Wij zijn als christenen misschien wel meer vreemdeling dan de vluchteling."

6. Hoofdgedachte

Werk toe naar de hoofdgedachte. Wij zijn als vreemdelingen op aarde, omdat ons we aan God toebehoren. We leven tijdelijk in deze wereld, maar verlangen naar het Hemelrijk van God. We zullen nooit volledig kunnen 'inburgeren', want dan moeten we Gods geboden loslaten. Maar we moeten ons ook niet gesloten houden voor de wereld. Door een gesloten kerk te zijn, zul je niet iets kunnen veranderen aan de wereld. Zo kunnen we ook niet bouwen aan Gods Koninkrijk. We mogen juist verwelkomend openstaan, ons licht uitschijnen naar de ander en zo Gods Koninkrijk uitbreiden.

Extra verdieping: Johannes 15:18-21 en Johannes 17:15-16: "We zijn niet van deze wereld."

We leven in deze wereld, maar niet voor deze wereld. We hebben dus niets te verliezen in de omgang met vluchtelingen. Vaak denken of horen we: "Ze bedreigen onze cultuur". Maar nog los van de vraag of dit waar is, is dit wel "onze" cultuur? Of die van de wereld? Wat is onze primaire taak op deze wereld? Onze cultuur beschermen, of God aanbidden en van Hem getuigen?

7. Slot

Sluit af met gebed. Neem ook de vervolgde christenen mee in gebed. Vervolgde christenen ver weg (in Eritrea, Noord-Korea, Iran, Pakistan etc.) maar ook vervolgde christenen die naar België zijn gevlucht.

Achtergrondinformatie

1 Petrus

De eerste brief van Petrus werd 60 en 130 na Christus geschreven. Het auteurschap wordt traditioneel toegekend aan de apostel Petrus. Waarschijnlijk schreef Petrus de brief vanuit Rome, gericht naar de gemeenten in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië. Deze plaatsen lagen in Romeins gebied.

Extra verdieping: In Johannes 14:18 staat geschreven: "We zijn vreemdelingen, maar we worden niet als wezen achtergelaten." En, we zijn een volk, namelijk: Gods volk (1 Petrus 2:10). Petrus geeft ons mee welke positie we hebben. Namelijk, als vreemdelingen zijn we 'Heilige Priesters' en 'Koninklijke Priester'.

Heilige Priesters hebben als taak God aanbidden en Hem grootmaken en danken voor het offer van Jezus. Het gaat om een leven van aanbidding dicht bij God.

Koninklijke Priesters hebben als taak om vanuit dat leven van aanbidding te getuigen van de grootheid en heerlijkheid van God. Getuigen in Woord en Daad. Ons leven mag een getuigenis zijn.

Filippenzen

De Filippenzenbrief werd geschreven door Paulus tijdens zijn gevangenschap in Rome. Dit was tussen 61 en 62 na Christus. De brief werd gericht aan de gemeente in Filippi, dat ligt in het huidige Griekenland. De gemeente had een bijzondere band met Paulus, zij was de enige gemeente die Paulus ondersteunde met giften.

Hebreeën

De brief aan de Hebreeën is eigenlijk geen brief, maar een soort aanhangsel aan de brief aan Romeinen en Galaten. Het auteurschap wordt vaak aan Paulus toegeschreven. Het geeft vooral commentaar op de Wet van Mozes zoals die in Leviticus staat en geeft toelichting over de aanbidding in de tempel.

Extra verdieping: Het gedeelte dat we hebben besproken in Hebreeën 11 dat begint bij vers 13 is eigenlijk een samenvatting. Dit is een samenvatting van wat 'deze allen' (HSV) met elkaar gemeenschappelijk hebben. Namelijk: ze zagen zichzelf als vreemdelingen op deze aarde. Ze leefden samen in deze wereld, maar leefden ten diepste voor een andere wereld: die van God. Als zij zich zo zagen, mogen wij dat ook doen. Zet je in voor de voorspoed van de stad en het land waar je leeft (Jeremia 29:5-7), maar beseft wel dat we hemelburgers zijn.

Studie 5: Hoe kijkt God naar moslims

Bijbelvers: Genesis 16, Genesis 17:15-25, Genesis 21:1-21 (kerngedeelte) & Genesis 25:17-18.

Leeftijdsgroep: 18+

Hoofdgedachte: God kijkt misschien wel anders naar moslims dan wij denken. Hun ogen zijn vertroebeld, God wil niets liever dan hen de ogen openen zoals Hij ooit eens deed met Hager in de dorre (geestelijke) woestijn waar ze zich in bevond met Ismael.

Benodigheden: Lees vooraf goed de achtergrondinformatie door. Beamer, Geluidinstallatie, Scherm.

Verloop

1. Opening

Kijk naar het korte filmpje van ex-moslim Nabeel Qureshi:
<https://www.youtube.com/watch?v=nGCsx2cdCo0> Youtube → Seeking Allah, Finding Jesus - Nabeel Qureshi

Bespreek eventueel de volgende vragen (zorg dat het niet uitloopt op een verhitte discussie)

- Heb je regelmatig contact met moslims? Vrienden? Kennissen? Familie? Collega's? Klasgenoten?
- Heb je wel eens met een moslim over het geloof gesproken? Zo ja, hoe beviel dat?
- Geloven christenen en moslims in dezelfde God?

2. Verhaal

Lees samen het verhaal van Hagar die wordt weggestuurd door Sarai in Genesis 16:1-16.

Kernelementen:

- Hagar wordt vernederd door Hager en vlucht weg. God ziet echter wel om naar Hagar en haar kind.
- Ismael is geboren uit eigen kracht
- Ismael en Hagar worden gezegend (eerste keer zegen) door de Engel van de Heer
- Ismael betekent: God hoort.

Overloop wat er gebeurt in Genesis 17:15-25.

Kernelementen:

- De geboorte van Izak, het verbondskind wordt aangekondigd
- Abrahams grote zorg: wat betekent dit voor mijn zoon Ismael? Zal God nog naar Ismael omzien nu Izak geboren gaat worden?
- God stelt Abraham gerust: God bevestigt dat de zegen (tweede keer zegen) die Hij eerder gaf aan Ismael gewoon van kracht blijft.

Lees samen het verhaal van de geboorte van Izak en het conflict tussen Izak & Ismael in Genesis 21:1-13.

Kernelementen:

- Izak, het verbondskind wordt geboren. Niet uit eigen kracht (Ismael) maar uit de belofte van God.
- Ismael is aan het spotlachen met Izak en Sara stelt voor om Ismael & Hagar weg te sturen.
- Abraham wil ze niet wegsturen vanwege het lot van zijn zoon Ismaël. Vervolgens raadpleegt Abraham God. Opnieuw is en blijft Abraham bezorgd om Ismael.
- God bevestigt opnieuw de zegen voor Ismael (derde keer zegen), God zal ook hem tot en groot volk maken. God stelt Abraham gerust: stuur hem maar weg, Ik zal voor hem zorgen.

Lees samen het verhaal van de geboorte van Izak en het conflict tussen Izak & Ismael in Genesis 21:14-21.

Kernelementen:

- Hagar & Ismael worden weggestuurd naar de woestijn. Abraham legt een zak water op de schouders van Hagar en geeft een brood mee.
- De zak water raakt op, en Hagar weent diep omdat haar zoon Ismael dreigt te sterven.
- God hoorde de stem van Ismael (God hoort). God herhaalt opnieuw de zegen voor Ismael (vierde keer zegen).
- God opent de ogen van Hagar en ze ziet de waterput. Zo worden Hagar en Ismael gered door God.

2. Lessen

- Ismael wordt tot vier keer toe gezegend en een groot nageslacht beloofd. God wil dat dit volk bestaat! Er is een duidelijke link tussen Ismael en zijn nageslacht en de Islam (zie achtergrondinformatie). Dat maakt deze geschiedenis ook profetisch. Het leert ons veel over hoe we met de (fysieke en geestelijke) nakomelingen van Ismael (moslims) om mogen gaan.

- Ismael is geboren uit eigen kracht. Dit heeft hem en zijn nakomelingen nog lang achtervolgd. Moslims leven ook vanuit eigen kracht en zelfrechtvaardiging. Als je zelf probeert God te behagen en als je probeert om je heil te verdienen, ga je uitgeput raken. Je 'water' raakt op, net als bij Hagar.
- Het is God die red! God opende de ogen van Hagar destijds zodat ze de bron van het water (waterput) zag. Zo mogen we ook bidden dat moslims de bron van het (levend) water gaan zien.
- We lezen niet dat God de waterput schiep. Nee, die was er altijd al. Hagar zag de waterput niet, God moest haar ogen openen. Zo hebben moslims ook een godsbesef. Ze weten dat Hij bestaat en zijn dikwijls oprecht op zoek naar God. Ze weten alleen de Weg, de Waarheid en het Leven niet te vinden. Het is God die hun ogen mag openen. Wij mogen hen hierbij helpen.
- God hoorde destijds de hulproep van Ismael. Zo mogen we ook geloven dat God de hulproep hoort van moslims die Hem trachten te vinden. Wie zoekt, zal vinden! Zoek Hem nu Hij dichtbij is..

3. Gesprek

Ga in gesprek over het verhaal. Geef ook zo nodig meer achtergrondinformatie. Je kunt bijvoorbeeld eerst vragen stellen, en vervolgens de antwoorden aanvullen met extra informatie.

- Abraham is bezorgd over het lot van Ismael. Ben jij bezorgd om het lot van de nakomelingen van Ismael?
- Jezus is voor iedereen gestorven. Dus ook voor moslims. Wat betekent dit voor onze houding ten opzichte van moslims?

Soms wordt wel eens gedacht dat moslims bewust tegen Jezus hebben gekozen. Daardoor zouden ze openlijk vijanden van God zijn. Vervolgens wordt dan gesteld dat het evangelie met hen delen dan geen zin heeft. Als deze redenering in de groep leeft, is het goed om een ander perspectief hierop te geven:

- Het over overgrote gedeelte van de moslims die je dagelijks tegenkomt heeft helemaal niet bewust tegen Jezus gekozen. Doorgaans is hen zelfs nog nooit verteld over wie Jezus echt is. Ze zijn dus feitelijk geen moslims omdat ze tegen Jezus hebben gekozen. Veel vaker is het door gewoonte en cultuur dat ze moslim zijn.
- Als het gaat om seculiere Belgen zijn we ervan doordrongen dat we naar hen mogen getuigen en een taak hebben om het evangelie te delen. Wat maakt hen anders dan moslims? Beide groepen hebben dikwijls net zo weinig over Jezus hoort. Beide groepen zijn zoekenden. Wat maakt op Bijbelse gronden de ene groep meer je naaste dan de ander?
- Stel (hypothetisch) dat moslims toch onze vijanden zouden zijn... Maakt dat dan een verschil in de praktijk? Jezus zegt duidelijk

dat we ook onze vijanden lief moeten hebben. Lief hebben gaat verder dan hen het evangelie vertellen om een 'gevaar' af te wenden. Als we het evangelie vertellen vanuit een liefhebbend hart, doen we dat vanuit oprechte bezorgdheid om de ander. Niet om ons te beschermen tegen een vijand.

Vervolg vragen

- Als het gaat om seculiere Belgen zijn we ervan doodrongen dat we naar hen mogen getuigen en een taak hebben om het evangelie te delen In Jesaja 42:10-11 en Jesaja 60 worden twee kinderen van Ismael genoemd: Zijn zoon Kedar, en zijn eerstgeboren zoon Nebajoth. Wat wordt hier over hen geprofeteerd? Wat betekent dit voor onze blik naar moslims?
- In Genesis 25:7-11 lezen we dat Ismael en Izak samen hun vader Abraham begraven. Wat zegt dit over de verhouding tussen Izak en Ismael? Is er misschien sprake van verzoening? Kan dat ons iets leren?

4. Hoofdgedachte

God kijkt misschien wel anders naar moslims dan wij denken. Hun ogen zijn vertroebeld, God wil niets liever dan hen de ogen openen zoals Hij ooit eens deed met Hager in de dorre (geestelijke) woestijn waar ze zich in bevond met Ismael. Concreet betekent dit voor ons als christenen dat we open mogen staan voor contact met moslims om hen vanuit en oprechte liefhebbende houding te vertellen over Jezus.

5. Slot

Rond de studie af met gezamenlijk gebed voor moslims. Geen afstandelijk gebed. Bid voor moslims die men kent. Denk aan studiegenoten, collega's, burens of moslims die je in de bus/tram op straat tegen komt. Bid om een liefdevol hart voor je moslim-naasten.

Achtergrondinformatie

Genesis 16:1-16

Abraham kon geen kinderen krijgen met zijn vrouw Sarai. Daarom bedacht Sarai een eigen plan gebaseerd op de geldende gebruiken in het Nabije Oosten van die tijd: Hagar, een slavin van Sarai werd naar voren geschoven:

''Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen'', zegt Sarai in Genesis 16:2. Abraham luisterde hiernaar, en het plan slaagde: een zoon werd geboren. Later zou hij de naam 'Ismael' krijgen. De eerste zoon van Abraham is geboren uit de wil van de mens, uit eigen kracht!

Tijdens de zwangerschap van Sarai ontstaat er ruzie tussen Hager en Sarai (Genesis 16:4-6) In de ogen van Hagar was Sarai verachtelijk. Hierop besluit Sarai om de zwangere Hagar te vernederen en hierop vlucht Hagar weg. Hagar vlucht weg naar de woestijn, en dit zal niet de laatste keer zijn in haar leven... We lezen dat een engel Hagar vindt bij een waterbron. Ook dit zal niet de laatste keer zijn in haar leven.

Hagar wordt door de Engel opgedragen om terug te keren naar haar meesteres Sarai. Maar, ze keert niet terug voordat ze een zegen ontvangt! Hagar krijgt de belofte dat haar nageslacht zeer talrijk zal worden. Het kind van Hagar moet de naam Ismael krijgen. Die naam betekent 'God hoort'. God hoort... Omdat, zegt vers 11, de Heere de verdrukking van Ismael heeft gehoord.

'En hij zal wonen tegenover zijn broeders,' lezen we over Ismael in Genesis 16:12. Later in Genesis 25:18 zal blijken dat de nakomelingen van Ismael zijn gaan wonen in het gebied van Havila tot Sur. 'Zij vestigden zich tegenover al hun verwanten', precies zoals in Genesis 16 is voorzegt. Dit gebied dat in Genesis 25 wordt beschreven is het gebied dat we nu kennen als het gebied tussen de Sinai-woestijn, de Syrische woestijn en het hedendaagse Mosul in Irak. Het kerngebied van het Arabische volk.

Natuurlijk, niet alle Arabieren stammen af van Ismael. Dat neemt niet weg dat er zeker een connectie is tussen de afstammelingen van Ismael en het kerngebied, het ontstaan gebied van de Arabische Islam.

Opvallend is dat de Ismaëlieten het eerste volk is dat niet behoort tot het verbond, dat een zegen ontvangt! Dit wil op zijn minst zeggen dat God een plan heeft met hen, God wil hen!

Genesis 17

In Genesis 17 wordt de geboorte van de tweede zoon van abraham aangekondigd, en in Genesis 21 wordt die zoon, Izak, geboren.

Abraham hoort in Genesis 17 het ongeloofelijk nieuws dat hij op 100 jarige-leeftijd nog een kind gaat krijgen. Tijdens die aankondiging is Abraham erg bezorgd over het lot van zijn eerste zoon Ismael (zie vers 18). Wat betekent de geboorte van een kind bij Sara voor het kind met de slavin Hagar?

In Genesis 17:18 lezen we de reactie van Abraham op de aankondiging van de geboorte van Izak: 'En Abraham zei tegen God: Och, zou Ismaël voor Uw aangezicht mogen leven!' En wat blijkt: ook na de geboorte van Izak, het verbondskind, ziet God nog altijd om naar Ismael. God antwoord aan Abraham in vers 20: 'Wat Ismael betreft heb Ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar

maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken.''

Genesis 21

En dan wordt Izak geboren! Er is een opvallend een profetisch verschil tussen de geboorte van Izak bij Sarai, en de geboorte van Ismael bij Hagar: Ismael is geboren bij een slavin naar aanleiding van een menselijk plan, vanuit eigen kracht. Izak wordt geboren bij Sarai uit vrije wil en uit de belofte van God. Een menselijk plan tegenover een goddelijk plan, en eigen kracht tegenover de belofte van God. Het is God die omziet naar Sara en haar een zoon schenkt. Paulus schrijft hierover in Galaten 4 als hij zegt in vers 22-23: ''Abraham had twee zonen. Één van de slavin, en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees (*eigen kracht dus*) geboren, hij echter die van de vrije was, door de belofte.''. De kinderen van Hagar worden hier kinderen in slavernij genoemd (Galaten 4:25).

Net als tussen Hagar en Sara in Genesis 16, ontstaat er nu onenigheid tussen Ismael en Izak. Hagar vond Sara verachtelijk, en nu is het Ismael die aan het spotlachen is met Izak. Sara stelt voor om Hagar en Ismael weg te sturen, net als ze eerder met de zwangere Hagar heeft gedaan. Abraham is het niet eens met dit besluit. Dan is het God die tussenbeide komt. God stelt Abraham in vers 12 gerust met de woorden dat het goed is wat Sara voorstelt. Want, alleen uit Izak zal het nageslacht van Abraham genoemd worden. Maar, vers 13 stelt Abraham gerust: Ook Ismael zal tot een volk gemaakt worden omwille van Abraham. Opnieuw zien we de bezorgdheid van zowel Abraham als God om het lot van Ismael.

En dan worden Ismael en Hagar worden weggestuurd... Abraham nam een brood en een zak water en geeft dit mee aan Hagar. Bij het water wordt iets eigenaardigs vermeld. Abraham geeft een zak water mee, en legt deze op de schouders van Hagar. Als een last, als een juk wordt deze zak water op de schouders van Hagar gelegd. Waarom wordt dit verteld? Waarom staat er niet gewoon: Abraham gaf haar een zak water mee? Nee, de zak water wordt op de schouders van Hagar gelegd... Als een juk... Als een last... Hagar moet deze zak water met zich mee dragen, met haar eigen kracht...

Hagar en Ismael vertrekken en dwalen rond in de woestijn... Opnieuw beland Hagar in een woestijn... Eerst als zwangere vrouw, en nu, zestien jaar later is ze terug in de woestijn, nu met haar zestienjarige zoon... En dan... raakt het water op! Ze legt haar kind onder de struiken en loopt weg om maar niet haar kind te hoeven zien sterven... ''Terwijl zij op een afstand zit, begint ze luid te huilen''... Wat een tafereel... En dan vers 17... God hoort de stem van de jongen! De Engel van God riep tot Hagar: Wees niet bevreesd, God heeft de stem van de jongen gehoord! God hoort! Destijds in de

woestijn hoorde God naar Hagar en het kind kreeg de naam 'God hoort'', en nu spreekt diezelfde Engel opnieuw en brengt die profetische woorden in de praktijk: God hoort, God luistert naar de hulproep van Ismael!

En dan vers 19... God opent de ogen van Hagar en ze ziet een waterput! Hier staat niet dat God die waterput maakte... Hier staat niet dat God als een wonder voorziet door een waterput te scheppen. Nee! Die waterput was er altijd al! Maar Hagar zag het niet! De ogen van Hagar waren vertroebeld en ze zag de waterput niet. God zelf moest de ogen van Hagar openen! En dan ziet ze het: een waterput!

Onze gedachten gaan misschien uit naar Johannes 4. Is het daar niet Jezus met de Samaritaanse vrouw bij een waterput? Is het niet Jezus die daar spreekt dat Hij het is de levend water geeft opdat je geen dorst meer zult hebben? Is het niet Hagar die tot een zelfde ontdekking komt? Ze draagt een waterzak als een zware last, totdat God haar ogen opent en ze de bron van het water ziet!

[Link naar moslims vandaag de dag](#)

De nakomelingen van Ismael... Zij dragen een enorme last met zich mee, net als Hagar! Zij zwichten onder een enorm juk. Zij denken het leven, het water, te vinden door het zelf te dragen. Door in eigen kracht zichzelf rechtvaardig te maken Door zich te houden aan allerlei regels denken ze de hemel te kunnen verdienen. Ismael is uit eigen kracht geboren, en dit achtervolgt zijn nakomelingen nog altijd! Ze lopen zonder het te weten in een dorre geestelijke woestijn, en ze dragen een last met zich mee die niet te tillen is!

Ze denken het zelf wel te kunnen, maar ook hun waterzak raakt op! En dan, dan roepen ze het uit naar God! Wat zijn er toch veel moslims die op zoek zijn naar God, ze roepen het uit naar God, maar ze vinden hem niet. Ze doen zo hun best... Maar ze vinden niet de Weg naar het hart van God. Net als bij Hagar zien ze de waterput niet, hun ogen zijn vertroebeld. Maar ze zijn zo dichtbij! Ze denken in dezelfde God te geloven. Ze zijn zo dichtbij die waterpunt, maar vinden hem niet! God is het die hun ogen moet openen zodat ze het levende water zien! Zodat ze de waterput zien die hen bij de Vader brengt!

Ieder die God zoekt zal Hem vinden. 'Toen hoorde God de stem van de jongen,' 'God heeft naar de stem van de jongen geluisterd''. Ismael: God hoort. God hoort de gebeden van de moslims, vijf keer per dagen bidden zij, maar missen zij hun doel!

De nakomelingen van Ismael wonen nog altijd tegenover hun broeders. Tegenover de Joden in Israël, en vandaag de dag ook tegenover ons in België. Ze wonen tegenover jou en mij. Maar... Durven wij met andere ogen naar hen te kijken? Ze zijn zo dichtbij, en toch zo ver weg van God. Ze zijn zo dichtbij ons, en toch zo ver weg van ons. Zijn we

bereid om naar hen uit te reiken? Zijn we bereid om voor hen te bidden? Zijn we bereid om voor hen te pleiten bij onze Vader? Zijn we bereid om te smeken bij God dat Hij hun ogen wil openen zodat zij het Levende Water, de waterput zien?

Profetische bespiegelingen

In Jesaja 60, de bekende profetie over de heerlijkheid van Sion, worden twee kinderen van Ismael genoemd: Zijn zoon Kedar, en zijn eerstgeboren zoon Nebajoth.

Jesaja 60:7: 'Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als een welgevallig offer komen op Mijn altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven.'

En in Jesaja 42 waar gesproken over de Messias wordt opnieuw Kedar, een zoon van Ismael genoemd:

Jesaja 42:0-11a: 'Zing voor de HEERE een nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der aarde, u die de zee en al wat daarin is, bevaart, u, eilanden en wie daarop wonen. Laten de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, de dorpen waar Kedar woont'

Laten we hopen en bidden dat de titel van het boek van Nabeel Qureshi vaak gezegd zal worden in België: Ik zocht Allah, en ik vond Jezus.

Naslagwerk in relatie met de Islam

Ik zocht Allah en ik vond Jezus - Nabeel Qureshi

Een prachtig boek waarin ex-moslim Nabeel Qureshi vertelt hoe hij van moslim christen werd. Een goed boek voor iemand die geïnteresseerd is in de Islam. Door het lezen van dit boek leer je niet alleen de Islam beter kennen, je leert ook de kern van ons christelijk geloof beter doorgronden en in perspectief plaatsen.

Allah of Jezus - Nabeel Qureshi

Het vervolg op het aangrijpende levensverhaal van Nabeel Qureshi. Geschreven voor mensen die al iets meer weten van de Islam en zich verder willen verdiepen in de theologische verschillen met tussen het christendom en de Islam. Onder andere de drie-eenheid, de goddelijkheid van Jezus en de altijd spannende vraag of we in dezelfde God geloven komt uitvoerig aan bod.

Er waait een wind door het huis van de Islam - David Garrison

David Garrison wil met dit boek laten zien dat God wereldwijd moslims tot geloof brengt in Jezus Christus. Dit boek zal je helpen om dienstbaar te zijn aan wat God in de levens van moslims werkt.

Kruis en Halve Maan – Colin Chapman

Een goed boek om de basiskennis over de Islam eigen te worden. 'Kruis en halve maan' is een zeer informatief en vooral heel praktisch boek.

College reeks Nabeel Qureshi – Biola University

Een zevendelige collegereeks gegeven door Dr. Nabeel Qureshi. Een goed onderbouwde serie colleges voor mensen die geïnteresseerd zijn in het (academisch) doorgronden van de Islam.

Deel 1 is te vinden via op YouTube onder de naam

Nabeel Qureshi: Islam Through the Eyes of Muslims: Nabeel's Testimony – Apologetics to Islam

<https://www.youtube.com/watch?v=P10rHuAb4MU&list=PLJU4Ev6lJdLivS95HHwpigEsWIa9jiJDt&index=1>

Enkele auteurs/sprekers om zelf op te zoeken:

Dr. David Wood, Dr. Jay Smith, Ravi Zacharias, Dr. James White

Bijlages

Studie 1 - De waterput

Bijlage 1: Jezus bij de waterput - schilderij

"Gesù Cristo e la Samaritana al pozzo" (Jezus Christus en de Samaritaanse vrouw bij de bron) (1593 - 1594), door Annibale Carracci, olieverf op doek



Bijlage 2: De Samaritaanse vrouw - Bijbeltekst

Johannes 4:1-42 - NBV

¹ Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes ² - Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat -, ³ verliet hij Judea en ging weer naar Galilea.⁴ Daarvoor moest hij door Samaria heen.

⁵ Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, ⁶ waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. ⁷ Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten.

Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken.' ⁸ Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. ⁹ De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!' Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.

¹⁰ Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.' ¹¹ 'Maar heer,' zei de vrouw, 'u hebt geen emmer, en de put is diep - waar wilt u dan levend water vandaan halen? ¹² U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.'

¹³ 'Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,' zei Jezus, ¹⁴ 'maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' ¹⁵ 'Geef mij dat water, heer,' zei de vrouw, 'dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.'

¹⁶ Toen zei Jezus tegen haar: 'Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.' ¹⁷ 'Ik heb geen man,' zei de vrouw. 'U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,' zei Jezus, ¹⁸ 'u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.'

¹⁹ Daarop zei de vrouw: 'Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!

²⁰ Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.' ²¹ 'Geloof me,' zei Jezus, 'er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. ²² Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. ²³ Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader

zoekt mensen die hem zo aanbidden, ²⁴ want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.'

²⁵ De vrouw zei: 'Ik weet wel dat de Messias zal komen' (dat betekent 'gezalvde'), 'wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.'²⁶ Jezus zei tegen haar: 'Dat ben ik, degene die met u spreekt.'

²⁷ Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: 'Wat wilt u daarmee?' of 'Waarom spreekt u met haar?'²⁸ De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ²⁹ 'Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?' ³⁰ Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe.

³¹ Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: 'Rabbi, u moet iets eten.'³² Maar hij zei: 'Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.'³³ 'Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben?' zeiden ze tegen elkaar. ³⁴ Maar Jezus zei: 'Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.'³⁵ Jullie zeggen toch: "Nog vier maanden en dan komt de oogst"? Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst!³⁶ De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren.³⁷ Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander maait.³⁸ Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af.'

³⁹ In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: 'Hij weet alles van me.'⁴⁰ Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. ⁴¹ Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ⁴² ze zeiden tegen de vrouw: 'Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.'

Studie 2 – Van Bethlehem naar Egypte

Bijlage 3: Geen plaats in Bethlehem – Bijbeltekst

Lucas 2:1-7 – NBV

¹ In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ² Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³ Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴ Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, ⁵ om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

⁶ Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷ en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Bijlage 4: Vlucht naar Egypte - Bijbeltekst

Mattheüs 2:13-23 - NBV

¹³ Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.' ¹⁴ Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. ¹⁵ Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.'

¹⁶ Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. ¹⁷ Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ¹⁸ 'Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.'

¹⁹ Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. ²⁰ De engel zei: 'Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.' ²¹ Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. ²² Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. ²³ Hij ging wonen in de stad Nazareth, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: 'Hij zal Nazoreeër genoemd worden.'

Studie 3 - Ik was een vreemdeling..

Bijlage 5: Mattheüs 25 - Bijbeltekst

Mattheüs 25:31-46 - NBV

³¹Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.

³²Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; ³³de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.

³⁴Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: "Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.

³⁵Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,

³⁶ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe."

³⁷Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?

³⁸Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed?

³⁹Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?"

⁴⁰En de koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."

⁴¹Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: "Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.

⁴²Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken.

⁴³Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet."

⁴⁴Dan zullen ook zij antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?"

⁴⁵En hij zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan."

⁴⁶Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.'

Studie 4 - Wij zijn vreemdelingen

Bijlage 6: 1 Petrus 2 - Bijbeltekst

1 Petrus 2: 11-17 - NBV

¹¹ Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. ¹² Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. ¹³ Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, ¹⁴ en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. ¹⁵ God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. ¹⁶ Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. ¹⁷ Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

Bijlage 7: Filippenzen 3

Filippenzen 3:17-21 - NBV

¹⁷ Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. ¹⁸ Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus ¹⁹ en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. ²⁰ Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. ²¹ Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Bijlage 8: Hebreëen 11 - Bijbeltekst

Hebreëen 11:13-16 - NBV

¹³ Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. ¹⁴ Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. ¹⁵ En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. ¹⁶ Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.