



# EEN OPEN HUIS IN DE KEMPEN

p.4

## GESCHENKEN UIT AFRIKA

God ontmoeten in je naaste p.6

NIEUWE COLLEGA

Grafisch vormgever p.8



## VIER DIEREN VIER KONINKRIJKEN

De volkeren op aarde zijn als een woeste zee: onrustig en opstandig. De volkeren op aarde worden opgezweept! Dat is het beeld dat de profeet Daniel krijgt terwijl hij in Babel verblijft.

Daniel ziet uit die opgezweept volkeren vier dieren opkomen. Vier dieren die staan voor vier koninkrijken die de wereld in hun macht (denken te) hebben. Die vier aardse koninkrijken houden de aarde in een beklemmende greep. De aarde wordt verbrijzeld en vervolgens vertrapt. De heiligen van de Allerhoogste worden te gronde gericht (Daniel 7). Dit is hoe Daniel de toestand van de wereld treffend omschrijft: koninkrijken komen op, en koninkrijken vergaan. De ene machthebber is nog niet uitgeraasd of de volgende verschijnt weer op het wereldtoneel. We gaan van conflict naar conflict. En na elk conflict zijn er weer vele duizendtallen die op de vlucht slaan. Ten midden van dit razen van de opgezweept zeeën krijgt Daniel een fascinerend en hoopgevend beeld te zien. Daniel ziet de Mensenzoon komen op de wolken en een eeuwige heerschappij vestigen. Ook ziet Daniel de Oude van Dagen op Zijn troon zitten in de

Rechtszaal. Terwijl op aarde de volkeren tekeer gaan en ze de aarde verslinden zit God majestueus op Zijn troon, onaangetast en onveranderlijk, gisteren en vandaag dezelfde!

Weet één ding: op een dag grijpt God in. Op een dag spreekt God recht. Op een dag wordt de macht van de vier dieren gebroken. Op die dag komt de Zoon des Mensen terug en vestigt Hij vrede op aarde. Vanaf die dag zijn er geen mensen meer die op de vlucht slaan. Dan worden de vier dieren verzwolgen in het vuur dat voor Gods troon uitgaat en zijn er stromen van levend water voor de verlost. Tot op die dag zijn u en ik geroepen om ons te ontfermen over hen die worden vertrapt.

• Jelle Rijkeboer



Gave Veste vzw helpt christelijke gemeenten en vluchtelingen om samen Christus te volgen.

Gave Veste vzw geeft voorlichtingen, cursussen en begeleiding aan christelijke gemeenten om vanuit de kerken plaatselijk christelijk werk onder vluchtelingen op te zetten en/of bestaand werk te ondersteunen.

### GAVE VESTE STEUNEN?

Farsi Bijbelonderwijs, humanitaire hulp, noodopvang en allerlei activiteiten zijn mogelijk door uw gift!

BE 89 7340 2863 2385

BIC: KREDBEBB

### COLOFON

Verschijning: 2 maal per jaar  
Uitgave: Gave Veste vzw  
Redactie: Jelle Rijkeboer  
Eindredactie: Peter Reijnders & Loes Lambeens  
Opmaak: Luc Hoedt  
Directeur: Sjaak van Leijenhorst  
Hanswijkstraat 9  
2800 Mechelen  
Tel: 015 680 522  
Gsm: 0486 77 63 47  
info@gaveveste.be  
www.gaveveste.be  
facebook.com/gavevestevzw

## MOEDER- EN KINDWEEKEND

• Weekend voor vluchtelingenvrouwen en hun kinderen

In het weekend van 2 tot en met 4 november organiseert Gave Veste het Moeder- en Kindweekend. Alleenstaande moeders met een vluchtelingenachtergrond zijn samen met hun kinderen van harte welkom. De flyer wordt als bijlage bij deze nieuwsbrief verzonden. Extra exemplaren zijn gratis te bestellen via:

eline.gaveveste@gmail.com  
(ook voor meer informatie).

• Eline Hoolsema



## VACATURE: BUDDY

Wij zijn op zoek naar broeders en zusters (alle leeftijden) die buddy willen worden van Syrische christenvluchtelingen. In 2017 en 2018 arriveerden veel Syriërs in België. Zij hebben dringend nood aan contacten. Onder hen zijn veel kinderen en jongeren. We zoeken buddy's in Antwerpen, Mechelen, Brussel, Gent en Hasselt. Als buddy maakt u een verschil in het leven van deze mensen die een nieuw bestaan willen opbouwen in dit land.

Meer informatie via:  
jelle.gaveveste@gmail.com



## KINDERKAMPEN EJV & PJV

• Vluchtelingen op kamp

Voor wie?

Voor kinderen van 7 tot en met 15 jaar.

### Info & Opgave EJV-kamp

Eline Hoolsema  
telefoon: 0483 45 60 06  
e-mail: eline.gaveveste@gmail.com

### Info & Opgave PJV-kamp

Karen van der Heyden  
telefoon: 0499 29 90 88  
e-mail: karen.gaveveste@gmail.com

## NIEUWE FOLDER!



Gave Veste heeft een nieuwe folder! Dit was hard nodig omdat we al enige tijd een nieuw logo hebben en de werkingen

van de organisatie zijn uitgebreid. Op de achterkant van de nieuwsbrief leest u meer over de ontwerper van de folder.

## VACATURE:

# FINANCIËEL MEDEWERKER

We zijn op zoek naar een man of vrouw die de voorbereidende financiële werken wil doen voor de boekhouding. Het gaat om financieel administratief werk dat vanuit huis gedaan kan worden. Uiteraard kan het ook altijd op kantoor. Kennis van Excel is een vereiste. Er vindt een duidelijke uitleg plaats door onze huidige medewerker, het is geen sprong in het diepe.

Meer informatie via info.gaveveste@gmail.com





Het is niet om met de deur in huis te vallen, maar het opent deuren

• Koffie, Thee, Nederlands

## EEN OPEN HUIS IN DE KEMPEN

'Koffie, Thee, Nederlands', is een prachtig initiatief in de Limburgse Kempen. In het gebedshuis Sofa & Zo krijgen vluchtelingen uit naburige opvangcentra op een ontspannen manier Nederlandse taalles. Martine, Janke, Bieke en Femke vormen de kerngroep van dit waardevolle project waar elke donderdag vluchtelingen met veel enthousiasme op af komen.

Tijdens ons bezoek viel op hoe goed de meesten al Nederlands spreken. Na amper twee weken in België lukt het de nieuwkomers om zich in goed verstaanbaar Nederlands voor te stellen. Terwijl de vrijwilligers de nieuwe woorden uitleggen met plaatjes en een heus schoolbordje, schrijven de vluchtelingen elk woord nauwkeurig op terwijl ze het enkele malen mompelend herhalen. Na een uur les zijn er toch al flink wat blaadjes vol geschreven met nieuwe woorden als 'boerderij', 'verpleegkundige' en 'metser'.

• DAAR IS DE KOFFIE...

De acht bezoekers komen uit alle delen van de wereld. Eritrea is

goed vertegenwoordigd, maar, ook mensen uit Tibet, Afghanistan en Rusland zijn aanwezig. In kleine groepjes wordt het thema van de dag besproken, dit keer 'beroepen in België en het thuisland'. De pauze is het moment waar de nieuwkomers naar uit kijken. Met koffie en thee in de hand wordt hartelijk gelachen om alle nieuw aangeleerde woorden! Zoals altijd wordt de middag afgesloten met

een ludieke taalactiviteit om de nieuwe woorden te verwerken.

• HOE HET ALLEMAAL BEGON

'Koffie, Thee, Nederlands' is vlak voor de zomervakantie van 2017 begonnen. Bieke vertelt dat ze zelf actief was als vrijwilliger in het opvangcentrum. "Martine wilde ook vrijwilliger worden. Zij had wat ideeën. De directeur zou haar terugbellen voor een afspraak



Het project heeft niet alleen voor de vluchtelingen positieve gevolgen. "Dit is een heel laagdrempelig initiatief waar mensen gemakkelijk komen meehelpen als je hen vraagt. Dan snijdt het mes echt aan twee kanten. Dan hebben mensen vluchtelingen ontmoet. En die zien dan dat het eigenlijk heel gewone mensen zijn. Daardoor staan de mensen in de kerken om ons heen al een stuk positiever tegenover vluchtelingen.

maar hij liet lang op zich wachten. Toen hij belde, was Martine zwanger en mocht ze niet beginnen. Toen heeft ze voorgesteld de Nederlandse les ergens anders te geven en de mensen mee te nemen." Nu wordt elke donderdag tussen 13u00 en 15u00 taalles gegeven door vrijwilligers uit naburige kerken.

Zelf ook iets organiseren? Dat kan!

Je hoeft geen leerkracht te zijn om Nederlandse les te geven. Als je Nederlands spreekt is het goed. "Hoe minder Engels je spreekt hoe beter. Je hoeft alleen maar flexibel te zijn, geduld te hebben en iets willen met vluchtelingen". Het is volgens de initiatiefnemers belangrijk om te bidden voor je begint. "Begin met gebed. We komen om de twee weken samen met de kern, om feedback te geven, te bidden en te kijken hoe het gaat met de mensen zelf en hun gezinnen."

Met veel bewogenheid en enthousiasme leggen Janke en Bieke uit hoe leuk het is om te doen: "Waar krijg je de kans om de halve wereld te leren kennen? Hoeveel mensen hebben we nu al niet ontmoet?! Uit al die landen... Dat is toch heel leuk en interessant? Ik zie nu van dichtbij de kracht en doorzettingsvermogen van die mensen. Je draagt zelf ook iets bij, je zit niet stil toe te kijken. Nu kan ik er allemaal iets beter tegen. Er is minder machteloosheid omdat je iets kunt doen en je de mensen persoonlijk kent."

• GOD ZICHTBAAR MAKEN

Janke en Bieke vertellen dat ze vluchtelingen welkom willen heten in België en hen de taal willen leren. "Het is eigenlijk God zichtbaar maken met handen en voeten. We zijn christenen en we heten jullie welkom." Het gebedshuis waarin de lessen worden gegeven roept automatisch vragen op. "Het gebouw leent zich ertoe om over het geloof te praten. Ze stellen vragen als: wat is dit voor gebouw? We leggen uit dat we christenen zijn, hier samenkomen en Bijbelstudies geven. 'Uit de Koran?' vragen ze dan.' Nee, uit de Bijbel'. We hebben onlangs aan een Afghaans meisje een Farsi-Bijbel gegeven. En een tijdje later zei ze: 'Zeg, dat boek dat jullie mij hebben gegeven, ik heb het gelezen, het was een goed boek.' Dat is toch echt ONGELOFELIJK?!"

• Jelle en Eline



# GESCHENKEN UIT AFRIKA

• Een openhartig gesprek

Everhard van Dalen komt bijna dagelijks in contact met Afrikaanse vluchtelingen. Velen van hen hebben een sterke behoefte om deel te worden van een familie. "Zij zoeken eigenlijk een nieuwe familie, een nieuwe thuis", constateert Evert. In dit artikel vertelt Evert over zijn ervaringen, en biedt hij ons praktische tips om zelf in contact te komen met deze bijzondere doelgroep onder de vluchtelingen.

## • God ontmoeten in je naaste

Met grote gedrevenheid vertelt Evert over zijn ontmoetingen met vluchtelingen. Hij verwijst naar Psalm 23: "Ik kom mensen tegen die door duisternis gaan. Dat heeft ook mij enorm aangeraakt in mijn geloof. Ik denk dat je God gaat ontmoeten in je naaste, door weduwen, wezen en vreemdelingen. Dikwijls zijn de vrouwen die naar hier komen zoals weduwen. Hun man is er vandoor en heeft vrouw en kind achtergelaten. Die kinderen zijn wezen en vreemdelingen in ons land. In hen mogen we God ontmoeten door er voor hen te zijn."

## • Een geschenk voor de kerk

Veel vluchtelingen uit Afrika zijn een groot geschenk voor dit land en de Kerk. "Ze zijn een geschenk door mee te doen in huiskringen, gebedsgroepen en vooraan in de kerk door hun getuigenis te geven. Ik ken een man die zijn ouders verloren heeft in Rwanda en geadopteerd is. Hij zegt: 'ik sta hier, alsjeblieft, wees toch niet lauw! Jezus leeft! Ik heb het aan de lijve ondervonden. Ik zag alles om mij heen wegvallen en ik heb vertrouwd op God. Ik leef en ik ben hier nu.'" Voor de lokale kerken is een belangrijke taak weggelegd. De kerk kan de familie zijn waar de mensen zo hard naar op zoek zijn. Dit kan de kerk doen door om de vluchtelingen heen te gaan staan. "Probeer als kerk om met hen op stap te gaan. Het gaat erom dat we naar die mensen gaan kijken alsof het onze eigen



Ik sta hier, alsjeblieft,  
wees toch niet lauw! Jezus leeft!

kinderen of kleinkinderen zijn, dat we een vader of een oma voor hen zijn, en ons huis openen voor hen. De diepste nood is dat men zich gewaardeerd voelt, dat je hen waardig acht.

## • Een geschenk voor je naaste

Evert roept ons op om ook als individu met deze Afrikaanse vluchtelingen in contact te komen. "Dat kan door je aan te sluiten bij christelijke organisaties. En als je naar kerken gaat zie je dat Afrikanen ook gewoon spontaan komen omdat ze op zoek zijn. Er zijn natuurlijk ook specifiek Afrikaanse kerken die je kan bezoeken. Durf over de grenzen van je denominatie heen te kijken.

"Je kunt hen ontvangen in je huis, met hen eten, met hen bidden, hen meenemen naar de kerk, de kinde-

## AFRIKAANSE ASIEL- AANVRAGEN IN BELGIË

Land	Aantal aanvragen
4. Guinee	901
7. Congo	791
9. Eritrea	699

ren een fijne middag geven, in een park een wandeling doen. Wat doe jij om het leven aangenaam te maken? Een beetje sporten met je vrienden, eens in de natuur zijn, of gaan zwemmen? We kunnen voor hen het leven een stukje aangenamer maken."

## • Oproep: een geschenk van liefde

We beëindigen het artikel met een oproep uit het bewogen hart van Evert. Het is het verhaal van 'de liefste mama van het asielcentrum.' Evert vertelt van een moeder van twee kinderen die hij enige tijd heeft opgevangen. Op dit moment verblijft ze in een asielcentrum en vangt ze kinderen op. Een sociaal assistent heeft een brief geschreven naar Fedasil waarin de vrouw omschreven wordt als 'de liefste mama van het hele centrum.' "En dan zeg ik, als dat de liefste mama van het centrum is, waarom geven we die hier geen huis na meer dan tien jaar?" Geëmotioneerd zegt Evert: "Als wij het geschenk van Christus niet willen ontvangen, het geschenk van eeuwig leven, dan ben je toch gek?! Als iemand je liefde geeft, en je wil het niet aanvaarden, dan ben je toch gek? Ik ben jurist, maar wat zitten we toch te leuteren over allerlei juridische zaken?! Wat is dat voor een nonsens, zet toch je hart open!"

## • Jelle Rijkeboer

KOM JE OOK BIJ  
ONS TEAM?



## • Nieuwe collega **GRAFISCH VORMGEVER**

Gave Veste kwam zonder grafische medewerker te staan. Gelukkig kwam Luc Hoedt op de proppen. Hij had een lang beroepsleven achter de rug. Daarna had hij samen met Anke haast 13 jaar in de zending gestaan.

*Wat hebben jullie gedaan voordat Luc bij Gave Veste terechtkwam?*

Vanaf april 2004 tot december 2016 zijn mijn vrouw en ik filiaalhouder geweest in de boekwinkel 'Het Goede Boek' te Brugge. We hebben het met hart en ziel gediend. De BEZ heeft de winkel in Brugge behouden zolang HGB goede verkoopcijfers behaalde. Eind 2015 ging het verkoop in het algemeen bijzonder achteruit. De voortzetting van de winkel in Brugge kwam dan ter sprake.

*Hoe zijn jullie bij Gave Veste terecht gekomen?*

In april 2016 hoorden wij het verdict dat het filiaal in Brugge moest stoppen. Toch bleven we er van overtuigd dat 'waar een deur sluit, er een venster open gaat'. In die tijd van bidden stootte mijn vrouw 'bij toeval' op een Facebookbericht, waar Gave Veste expliciet naar een grafisch medewerker op zoek was. Gave Veste was voor ons niet vreemd, temeer omdat ze net het jaar daarvoor een cursus aan christenen van de regio hadden gegeven boven onze winkel. Hoe men als christen iets voor vluchtelingen kan betekenen.

*Waarom zijn jullie bij Gave Veste komen werken?*

Ten eerste omdat de activiteit van de winkel stopte. Maar onze dienst in de Heer niet! Ten tweede omdat ik steeds de wens had om mijn gaven en talenten aan een christelijk zendingswerk toe te wijden. Ten derde omdat we Gave Veste een warm hart toedragen door mee te helpen aan haar bekendmaking.

*Wat doen jullie bij Gave Veste?*

Luc zal vooral als grafisch vormgever, drukwerken en andere media voorbereiden. Aangezien mijn vrouw vol met ideeën zit, wil ze ook heel graag meedenken in het hele proces waar de PR aan bod komt.

*Wat zijn jullie verwachtingen van het werk bij Gave Veste?*

We hopen op een leuk en open samenwerking met het hele team, zodat we kunnen meehelpen aan meer naamsbekendheid van Gave Veste. Zodat haar werking bekend mag worden in alle gemeentes in Vlaanderen.

*Is er een Bijbeltekst die jullie in het bijzonder heeft geïnspireerd de laatste maanden?*

*De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heer hem.*

Psalm 34: 22

Dat mochten we ervaren met het afscheid van een mooie bediening. We mochten zien hoe de Heer voor alles een nieuwe oplossing brengt...

*Is er nog iets anders dat jullie willen vertellen?*

Zoals hoger vermeld, wij gaan verder als 'zendeling' voor Gave Veste werken. Dat betekent dat we nog langer van giften zullen leven. Deze keer wel half-time.

Als u dit werk op uw hart hebt en ons hierin wil steunen, dan kunt u giften voor Lucs werk storten op de volgende rekening:

Bij KBC: 73-40435018-79

IBAN: BE58 7340 4350 1879

BIC: KREDBEBB

• Jelle, Luc & Anke