

Vluchtelingengebbedszondag 19 juni 2022

'De kerk knielt neer in gebed en staat daarmee op voor de vluchteling'

Wereldwijde gebedszondag

Wat: Vluchtelingengebedszondag

Wanneer: Zondag 19 juni 2022

Waar: In je eigen gemeente (bidstond, kring, samenkomst)

Waarom: Omdat 100 miljoen mensen op de vlucht jouw gebed dringend nodig hebben!

Thema: Kwetsbare migranten en vluchtelingen

Hoe: Introduceer het thema van dit jaar. Deel de gebedspunten en ga samen bidden.

Tip: Vraag aan de oudsten/dienstleiding om 10 minuutjes vrij te maken tijdens de samenkomst voor heel concreet gebed.

Extra: Zondagavond 19 juni komen we online samen voor gebed. Om 20u00 bidden we samen met christenen uit het hele land voor kwetsbare migranten en vluchtelingen. Vertegenwoordigers van Cherut en Gave Veste leiden de gebedsblokken in en geven antwoord op je vragen.

<https://us02web.zoom.us/j/87864480533>

Meeting ID: 878 6448 0533

Wachtwoord: gaveveste

Achtergrond: Waar we voor vreesden is werkelijkheid geworden... De kaap van 100 miljoen vluchtelingen is bereikt. "Sinds ik werkzaam ben voor Gave Veste is dit de grootste stijging binnen één jaar. Van 82 miljoen mensen op de vlucht in 2021 naar 100 miljoen in 2022. Verschrikkelijk!" aldus Jelle Rijkeboer (directeur Gave Veste). Ondanks dit blijven we hoopvol! Wanneer we onze handen uit de mouwen steken in gebed en werk maken we een verschil. Elk jaar bidden wereldwijd miljoenen christenen eensgezind tijdens de Vluchtelingengebedszondag. Elk jaar werken we hiervoor samen met een Belgische organisatie om het gebed van concrete inhoud te voorzien.

Thema: Kwetsbare migranten en vluchtelingen

Dit jaar organiseert Gave Veste de Vluchtelingengebedszondag samen met Cherut Belgium. We bidden voor vrouwelijke migranten die te maken hebben met uitbuiting. De focus ligt op kwetsbaarheid van migranten en vluchtelingen.

Cherut biedt hulp en ondersteuning aan meisjes, vrouwen en transgenders die zich in een kwetsbare positie bevinden door prostitutie, uitbuiting of mensenhandel.

Cherut staat voor een rechtvaardige samenleving zonder gedwongen prostitutie en uitbuiting. Het is een fundamenteel mensenrecht om niet in de prostitutie te hoeven werken of in een andere situatie van uitbuiting terecht te komen.

Cherut is een hulporganisatie die werkt vanuit christelijke principes en waarden. Daarom staan ze voor vrijheid, rechtvaardigheid, hoop, liefde, vertrouwen en community.

Gave Veste bestaat om de kerk in België te bewegen om Recht, Barmhartigheid en Geloof te delen met mensen op de vlucht.

Gebedspunten

Gebedspunt 1: Mara uit Oost-Afrika

Getuigenis: Mara uit Oost-Afrika ontvluchtte haar thuisland omdat ze actief opstond tegen de traditie van besnijdenis bij meisjes. Ze probeerde te voorkomen dat dit gebeurde bij haar dochtertje en bij andere meisjes in de gemeenschap waar ze toebehoorde. Dit werd haar niet in dank afgenomen en ze werd met de dood bedreigd door de mensen uit haar gemeenschap. Iemand hielp haar om te vluchten en bracht haar naar Europa. Hij leek haar reddende engel tot in Europa bleek dat hij een andere agenda had en haar liet betalen voor de kamer en de veiligheid die hij haar gaf, door haar te prostitueren aan mannen uit zijn netwerk. Haar dochtertje overleed kort na de besnijdenis. De officiële doodsoorzaak is malaria. Ze probeert haar weg te vinden tussen de instanties, advocaten en hulpverlening. Jarenlang is Mara thuisloos en verblijft ze hier en daar. Na jaren overleven heeft ze nog geen verblijfsrecht in België.

Bid voor:

- Vrouwen die door onveilige situaties uit hun thuisland vluchten, dat ze kansen krijgen op een veilig leven in vrijheid.
- Mensen en instanties waar ze echt gehoord worden.
- Toegang tot concrete hulp, veiligheid en ondersteuning.
- Dat er recht mag komen na zoveel jaren van geweld en onrecht.

Gebedspunt 2: Mensenhandel in België

Getuigenis: Hadija groeit op in een arm dorp in Marokko. Ze wordt gedwongen om te trouwen op 14 jarige leeftijd. Hij mishandelt haar en ze loopt weg. Haar familie stuurt haar weg uit Marokko en ze komt bij een tante in België terecht. Haar neef misbruikt haar en ze loopt weg. Een man biedt aan haar te helpen maar drogeert haar en brengt haar in de prostitutie. Vele jaren van gedwongen prostitutie volgen. Ze probeert hulp te vragen maar omdat ze geen papieren heeft krijgt ze de boodschap dat ze niet geholpen kan worden. Ze durft ook niet alles te vertellen. Hadija gaat terug naar haar pooier en probeert zich staande te houden.

Bid voor:

- De vele vrouwen in gedwongen prostitutie in België. Dat ze gezien worden door onze samenleving en dat er een helpende hand wordt uitgereikt.
- Toegang tot veilige opvang en begeleiding.
- Mogelijkheden voor verblijfspapieren, zodat ze een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.
- Herstel en genezing van hun trauma's.
- Dat pooiers en mensenhandelaren gestopt worden en vervolgd worden, dat ze hoge straffen krijgen en tot inkeer komen.

Zowel Mara en Hadija* zijn uiteindelijk bij Cherut terecht gekomen. We mogen ze ondersteunen in hun stapjes naar een andere toekomst. Bid voor Cherut, voor de medewerkers en de middelen om de vele vrouwen in nood te helpen.*

**Dit zijn schuilnamen*

Gebedspunt 3: Vluchtelingen onderweg

Getuigenis:

De reis van een vluchteling is ongekend gevaarlijk. Ter illustratie: er sterven twee keer zoveel migranten en vluchtelingen in de Saharawoestijn dan in de Middellandse Zee. Je bent afhankelijk van mensensmokkelaars die torenhoge prijzen vragen en vaak misbruik maken van de kwetsbare en afhankelijke positie van vluchtelingen. Dit alles maakt de reis extreem gevaarlijk voor gezinnen met kinderen. Dat is één van de redenen dat het vaak mannen zijn die de reis maken. Het is levensgevaarlijk en onbetaalbaar om met een heel gezin te vluchten. Toch zijn er omstandigheden die maken dat vrouwen en kinderen wel mee moeten.

Bid voor:

- Bescherming van vluchtelingen onderweg naar een land waar ze een nieuwe toekomst kunnen opbouwen.
- Vluchtelingen die woestijnen doorkruisen met te weinig water en beschutting en zeeën moeten oversteken met gammele bootjes met vaak te weinig benzine.
- Kinderen die onderweg nog meer trauma's oplopen (stervende mensen, geweld, uitbuiting, onzekerheid, angst bij de ouders, verlies aan vertrouwen).